



# Dammers en Dijkers

Nieuwsbrief juni 2012

Beste Buurtleden,

Voor het bestuur staat de maand juni elk jaar weer in het teken van het innen van de contributie. Onze voornaamste inkomstenbron, maar voor de meeste bestuursleden zeker niet de meest favorieten activiteit. Al vinden we het wel erg leuk verschillende leden even te spreken. Maar we doen dat toch liever onder het genot van een drankje tijdens één van onze activiteiten. Maar zoals u al waarschijnlijk al gemerkt heeft geldt voor ons: Alles voor de vereniging!

Dus ook de deur-aan-deur bezoeken om contributies te innen. U kunt ons natuurlijk van dienst zijn door het machtigingsformulier in te vullen, zodat we 1x per jaar in de maand juni € 6,50 van u rekening af mogen schrijven. Leden die het machtigingsformulier al hebben teruggestuurd, hoeven natuurlijk het NIET nogmaals te doen. In de bijlage is een machtigingsformulier toegevoegd en kan ingeleverd worden bij: Claudia Meij, Zuideinde 4A, of bij Ton Meijer, Noordeinde 7, Dankzij u bijdrage kunnen we de komende maanden weer activiteiten organiseren.

Tot aan de zomervakantie hebben we nog de volgende activiteiten:

## 10 juni OPEN TUINEN DAG

Tien tuineigenaren stellen dit jaar weer hun tuin open en in iedere tuin is er van alles te zien en te doen. Bij de TIP aan het Zuideinde 2 kunt u een informatie boekje kopen met een routebeschrijving.

## 24 juni WANDELTOCHT + HIGH TEA

Op zondag 24 juni gaan we de Badkuiproute lopen. Dat is uit en thuis ca 10 km. Onderweg lassen we een rustpauze in. We verzamelen om 12.30 uur op de Middendam. Na de wandeltocht, om ca 16.00 uur ontvangen wij de wandelaars natuurlijk ook de niet-wandelaars graag op het veldje van de Lutherse kerk voor de HIGH-TEA. We vragen u wel van te voren op te geven, zodat we een beetje een idee hebben hoeveel leden we kunnen verwachten. Mocht u een culinaire bijdrage willen leveren wat wij natuurlijk zeer op prijs stellen, geef dat dan even door via het inschrijfformulier.

**Voor de overige activiteiten: zie achterzijde machtigingsformulier**

## Verslag "Met fiets en picknickmand naar Fort Edam" door een buurtlid Nard Jansen

Op Hemelvaartsdag werd zo rond de middagklok van 12 de Middendam geblokkeerd door ruim 30 fietsen van de Dammers en Dijckers. Die hadden zich verzameld om te vertrekken voor een fietstocht naar Fort Edam. Het weer was aan de koude kant, maar het was in ieder geval droog. In een lange sliert vertrokken we richting het noorden. De route-instructie was gemakkelijk: blijf altijd het water aan je rechterhand volgen. Daar kleeft één nadeel aan: dan moet je uiteindelijk ook over de beroemde 'dijk' van Volendam. Vanwege de mierenhoop van toeristen, waar ook nog touringcars tussendoor laveren, is fietsen op 'de dijk' nauwelijks mogelijk. Even werden we weer herinnerd waarom we zo fijn wonen in Monnickendam.

Bij Fort Edam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, werden we opgewacht door enkele bekwame gidsen. Voor de meesten was dit een eerste bezoek aan het Fort, terwijl het er toch al bijna 100 jaar ligt...

De groep werd in tweeën gesplitst om ons gemakkelijker door de gangen en ruimtes te leiden. Het was interessant om te vernemen hoe het de bedoeling was om het gebied rond Amsterdam te verdedigen en hoe de 255 in het fort gelegerde militairen werkten, aten en sliepen. Het fort is uiteindelijk nooit als verdediging gebruikt, omdat begin vorige eeuw net de luchtmacht in op mars kwam, waarmee het nut van de Stelling kwam te vervallen. Na de rondleiding volgde een gezellige picknick op het binnenterrein van het Fort. Knus samengezeten werd gesmuld van de meegebrachte lekkernijen. Voor de familie Van Stalborch was de aanvoer van proviand per auto geregeld. Bert wilde niet riskeren, dat zijn culinaire hoogstandjes door het gefiets hun smaak zouden verliezen. Uiteraard werd er ook menig flesje wijn ontkurkt, terwijl een voorzichtig zonnetje de temperatuur tot aangenaam deed stijgen.

De terugtocht was op eigen gelegenheid, maar er werd voor gekozen om gezamenlijk via het Edammer Pad richting Willem Honingh, de IJskoning van Volendam, te fietsen. Na het ijsje werd door een kleinere groep terrashoppers het Hart van Katwoude aangedaan voor een afscheidsneut (of twee). Kees Beets riep het onheil over zich af door te verhalen over naaktslakken op een bierflesje en een kikker in het bierkratje. Prompt probeerde een vogel zijn poepje in het bier te mikken, maar de smurrie miste zijn biertje op een haar na. Weer een stuk vrolijker werd het laatste traject afgelegd. We kunnen weer terugkijken op een gezellige, leuke en leerzame middag.

=====

### INSCHRIJFFORMULIER WANDELTOCHT + HIGH TEA

Ja ik doe mee aan de WANDELTOCHT.

Ja ik doe mee aan de HIGH TEA.

Ja ik wil graag iets maken voor de High Tea nl:

Voor ca .....personen

Graag uw product om 15.00 uur inleveren bij de tuin van de Lutherse Kerk.

NAAM:

Inleveren bij Marcella van Zaanen, Zuideinde 53, Monnickendam (voor 15 juni a.s.)